

Aanbeveling project Valentijns vreselijke vakantie!

Via de Etten-Leurse kunstenaar Rob Hopstaken ben ik in contact gekomen met schrijfster en ontwikkelaar dierenwelzijnprojecten Nancy de Heer. Jarenlang al ijvert zij voor een (huis) diervriendelijke wereld. Heel veel gezinnen, hebben een huisdier; hond, kat, cavia, konijn, hamster, papagaai, tamme rat of goudvissen. Vaak begint het hebben van een huisdier met heel veel enthousiasme bij ouders en kind, maar dan..... een huisdier heeft goede verzorging nodig, het moet goed en ruim behuisd zijn en op tijd water en eten hebben. Het moet zijn behoefte kunnen doen in de juiste omgeving. Je moet de hondenpoep opruimen, de kattenbak, konijnen en je knagers-kooi verschonen, allemaal vervelende klusjes maar wel noodzakelijk.

Vaak haken kinderen na een paar weken af en nemen de ouders het over. Gevolg hiervan is dat dit allemaal tussen de bedrijven door moet. Vooral konijnen en knagers zijn hier de dupe van. Ze brengen soms weken achtereen in eenzaamheid door omdat kinderen geen zin meer hebben en ouders te druk zijn.

Nancy de Heer maakt leerlingen in het basisonderwijs bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het hebben van een huisdier. Wil je een huisdier? Weet dan een ding: je hebt het dier voor zijn hele leven en zult elke dag tijd moeten steken in de verzorging en aandacht. Vooral dat laatste wordt vergeten: 'Hij heeft toch een warme kooi, lekker eten en vers water?' Jawel maar net als jij heeft ook een dier, zelfs een piepklein muisje, aandacht en liefde nodig.

Op een voor leerlingen heldere manier maakt zij hen duidelijk wat de werkelijke behoeftes zijn van huisdieren. Wat bedoelt je cavia toch met dat schelle piepen? Waarom zit je konijn opeens in een hoekje met een nat neusje? En is het echt zo dat je wel een uur moet wandelen met je hond?

Haar boek Valentijns vreselijke vakantie heeft dit schoolseizoen, samen met het mooie lespakket, een plaats gekregen in het kunst en culturaanbodboekje van KOEPEL, de marktplaats voor cultuur en natuureducatie in Etten-Leur. Veel scholen zijn enthousiast over dit lespakket omdat het leerkrachten helpt om dit onderwerp op een goede manier onder de aandacht te brengen bij hun leerlingen. En reken maar dat het leeft, veel leerlingen groeien op met een extra 'gezinslid' zoals de hond of poes vaak ervaren wordt en als die een keertje dood gaat rollen er dikke tranen. Kortom liefde voor een huisdier is herkenbaar en wordt met dit project nog eens extra en op een speelse manier onder de aandacht gebracht!

Hanne Poos

Cultuur en natuur coördinator KOEPEL